

Musik och skönlitteratur

Böcker som blivit låtar:

Emily Brontë - *Svindlande höjder*

Kate Bush - *Wuthering Heights*

Brontës roman handlar om den storslagna kärlekshistorien mellan Heathcliff och Catherine. De växer upp som styvsyskon och tvillingsjälur men ödet skiljer dem åt.

Michail Bulgakov - *Mästaren och Margarita*

The Rolling Stones - *Sympathy for the devil*

En främling som kallar sig Professor Woland dyker upp i Moskva och snart börjar skrämmande och underliga saker hända. Det är ingen mindre än Satan själv som uppenbarar sig i Bulgakovs kultklassiker.

Lewis Carroll - *Alice i Underlandet*

Jefferson Airplane - *White rabbit*

Lewis Carrolls klassiska barnbok om Alice som följer en vit kanin ner i ett hål i marken. Där träffar hon på de mest underliga personligheter och är med om det ena äventyret efter det andra.

Aldous Huxley - *Du sköna nya värld*

Iron Maiden - *Brave New World*

Huxleys framtidsvision skrevs 1932. I den sköna nya världen finns inga sjuka, gamla eller olyckliga människor. Gentekniken har skapat en helt perfekt människa med en tillvaro som bara handlar om mesta möjliga lycka.

John Steinbeck - *Vredens druvor*

Bruce Springsteen - *Ghost of Tom Joad*

Steinbecks roman om familjen Joad i Oklahoma som drivs från sitt hem på grund av hunger och fattigdom. De har hört om Kalifornien där träden dignar av frukt och det finns arbete åt alla. Verkligheten ser helt annorlunda ut och vreden växer hos de arbetslösa och nödställda människorna.

Låtar som blivit böcker:

The Smiths - *Girlfriend in a coma*

Douglas Coupland - *Girlfriend in a coma*

I Couplands roman, döpt efter en låt med The Smiths, faller Richards flickvän Karen i koma. När hon vaknar 18 år senare ser världen helt annorlunda ut. Senare slår en farsot ut mänskligheten och snart är Karen, Richard och deras vänner de sista människorna i världen.

Thelonius Monk – *Misterioso*

Arne Dahl - *Misterioso*

En högt uppsatt affärsman mördas och polisen sätter samman en elitgrupp, A-gruppen, för att lösa fallet. Det ska senare visa sig att jazzlegenden Thelonius Monks låt "Misterioso" har en hel del med mordet att göra.

The Beatles - *Norwegian wood*

Haruki Marukami - *Norwegian wood*

En låt med The Beatles hörs ur flygplanets högtalare och slungar den trettiosjuårige Toru Watanabe tillbaka i tiden. Han minns sin ungdomskärlek Naoko och allt han förlorat i livet.

Joy Division - *Dead Souls*

Ian Rankin - *Förlorade själar*

Rankins deckare om John Rebus har hämtat sitt namn från en låt med Joy Division. Även böckerna Svarta sinnen och Den hängande trädgården har fått sina namn efter låtarna "Black and Blue" med Rolling Stones och "Hanging Garden" med The Cure.

Neil Young – *Only love can break your heart*

Gunnar Ardelius – *Bara kärlek kan krossa ditt hjärta*

Morris försöker komma över Betty genom att springa och springa i elljusspåret. Där träffar han Lena. En ungdomsroman om himlastormande kärlek.

Bjørn Sortland - *Alla har ett hungrigt hjärta*

Bruce Springsteen – *Hungry heart*

Sextonåriga Ina blir gravid med klasskompisen Erik. Den enda Ina kan lita på – konfirmationsledaren Synnöve – har flyttat till Oslo. Ina får den ovetande Erik att skjutsa henne till Synnöve och tänker att hon nu har chansen att berätta om barnet.

/Rose-Marie Larsson-Cedendahl
Almedalsbiblioteket 2012-01-09